



Sophie en Chris tijdens de Cunina-avond van businessclub Scotia



GETUIGENIS PEETOUDER CHRIS THIRAN

Soms is het bij een organisatie niet helemaal duidelijk of het gekregen geld en de middelen op de juiste plaats terecht komen. Daarom stonden mijn vrouw en ik meewarig om organisaties te steunen. Tot een vriendin van ons in het voormalige Zaïre ging lesgeven aan kansarme kinderen. Bij haar waren we zeker dat alles goed terecht zou komen. Dus gaven we haar viltstiften, ballonnen, schrijftabletten, krijt en ander schoolmateriaal mee. De reacties waren heel fijn: foto's van kinderen die met weinig blij zijn. Dat kennen we in onze luxueuze maatschappij haast niet meer. Blijdschap, respect en vriendelijkheid lijken te vervreemden uit onze cultuur. Jammer genoeg eindigde dit Zaïrese project na een jaar.

Toen werd het maart 2014 en zagen we de Cuninareportage met Nathalie Meskens op Telefacts. Nathalie mag het hart op de tong hebben, die reportage was zo intiem, eerlijk en oprecht. Ik kreeg er kippenvel van. De beelden en woorden raakten me emotioneel: we moesten en zouden een aantal kinderen via Cunina op weg helpen naar een betere toekomst! Uiteindelijk zijn we peetouders geworden van 6 kindjes

Cunina bereikt haar doel met een minimum aan kosten en een maximum voor het welzijn van haar petekinderen. Van elke € 30 gaan er € 25 rechtstreeks naar de schoolkosten van een petekind. Zo krijgen de Cuninapetekinderen de kans om zich te ontwikkelen en zich te wapenen tegen onderdrukking. Onderwijs is de basis van alles: ontwikkeling, begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en kansen krijgen die niet door politiek zijn bepaald. De vrijheid om te studeren is daardoor de basis van een goede toekomst en uiterst belangrijk voor deze kinderen.

De luttele euro's die we misschien moeten inbinden aan luxe, gaat nu naar een veel grotere luxe: een enorme rijkdom voor de toekomst van kinderen die de pech hadden om op de verkeerde plaats te zijn geboren. Wij kunnen 6 kinderen steunen en het

“De beelden en woorden raakten me emotioneel: we moesten en zouden een aantal kinderen via Cunina op weg helpen naar een betere toekomst!”

geeft ons een fijn gevoel, daar moeten we niet flauw over doen. Iedereen die het zich kan veroorloven, zou een Cuninapetekind moeten steunen. Geloof me, er is niets mooiers dan je hulp te bieden.

Bovendien kost het niet veel moeite en in de plaats krijg je 2 keer per jaar brieven, foto's, schoolrapporten én veel dankbaarheid van je petekind. Dan beseft je echt hoe goed wij het hebben en hoeveel voldoening een Cuninapeterschap je schenkt.

Ik ben geen wereldverbeteraar, ik ben een mens van vlees en bloed die niets te kort komt, ik slaap in een goed bed en kan de hele dag eten en drinken. Elke avond ga ik slapen met een fijn gevoel, wetende dat ik mijn best doe om andere kinderen een beter leven te schenken. Dat gevoel kan ik nergens kopen!

Als secretaris van de businessclub Scotia heb ik onze voorzitter kunnen overtuigen om een Cunina-avond te organiseren. Het mooie resultaat is een nieuw klaslokaal op Haïti en 19 nieuwe peterschappen. Dat zijn 19 kinderen die dankzij de inzet van Scotia een nieuwe toekomst krijgen, kinderen die eindelijk op een schoolbank kunnen zitten in een klaslokaal.

Daarom stellen we de website van Scotia ter beschikking om Cunina in de kijker te zetten en via De Zondag maak ik met mijn bedrijf, Belgium Wine Watchers, mee publiciteit voor Cunina.

Sophie, je bent een kanjer van een moeder voor 12000 kinderen. Hoe gelukkig moet jij je voelen?!

Ik bedankt echt iedereen van Cunina om te laten zien dat een goed doel vanuit het hart komt en niet alleen vanuit een bankrekening.



Met de financiële steun van Scotia kon Cunina dit klaslokaal in Haïti bouwen